



ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΘ ΙΛΙΣΙΩΝ

## Ὁ ἐορτολογικὸς κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου

Τὰ Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἐορτολογικὸς κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτὲς ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἐορτάζει πρόσωπα καὶ γεγονότα θαυμαστά, τὰ ὁποῖα σημάδεψαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἐπηρεάζουν καὶ νὰ ἐμπνέουν τὴν ζωὴ ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας.

Τίς ἡμέρες αὐτὲς θὰ δοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἀκόμη πιό φανερά, τὸ τί ἔπραξε καὶ συνεχίζει ἀσφαλῶς νὰ πράττει ὁ Θεός γιὰ τὴ σωτηρία μας. Θὰ δοῦμε ἀκόμη τὸ πῶς ὀρισμένα ἱερά πρόσωπα, ἐκτός τοῦ ὅτι ἐγκολπώθηκαν μέ χαρὰ καὶ προσήλωση τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας πού τοὺς προσέφερε ὁ Θεός, συνετέλεσαν καὶ τὰ ἴδια στή διάδοση καὶ τὴν ἐπέκταση τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ. Καί, τέλος, ὅλα αὐτὰ στό βαθμό πού θὰ τὰ κατανοήσουμε πνευματικά καὶ θὰ τὰ προσεγγίσουμε ἐμπειρικά, θὰ μᾶς ὀδηγήσουν ὄχι μόνο στό νὰ οικειοποιηθοῦμε τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ γίνουμε, τὸ κατὰ δύναμη, ἄγγελοι καὶ διάκονοι τοῦ θεϊκοῦ



μηνύματος αὐτῶν τῶν ἑορταστικῶν ἡμερῶν καί πρὸς τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ, πλάνῃ καὶ ἀδιαφορίᾳ εὕρισκομένους ἀδελφούς μας.

### **Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων**

Ἡ πρώτη μεγάλη ἑορτὴ εἶναι αὕτη τῶν Χριστουγέννων. Τὸ μήνυμα αὐτῆς τῆς ἑορτῆς εἶναι ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός, ἀπὸ ἀπειρῆ εὐσπλαχνία καὶ συγκατάβαση πρὸς τὸν παραβάτη καὶ ἀμαρτωλό ἀνθρώπο, γίνεται ὁ ἴδιος ἀνθρώπος. Ὁ Ἄναρχος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννᾶται ἐν χρόνῳ, ἐνδύεται τὴν ἀνθρώπινη φύση χωρὶς ἀμαρτία, ὥστε ἐν Ἐαυτῷ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀπωλεσθεῖσα μὲ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων θεοκοινωνία. Ὅτι ὁ ἀνθρώπος ἀπέτυχε νὰ πραγματώσει κάτω ἀπὸ τίς καλύτερες συνθήκες, ἀφοῦ βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ ἄσπιλος καὶ τοποθετήθηκε νὰ ζήσει μέσα στὸν Παράδεισο, τὸ ἴδιο καὶ ἀπείρως περισσότερο ἔκανε ὁ σαρκωθεὶς Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός, χάριν τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἀπὸ τότε ἡ θεοκοινωνία νὰ εἶναι πλέον καὶ ἄθληση καὶ δωρεά. Ὁ ἀνθρώπος μπορεῖ πλέον νὰ ἐνωθεῖ μὲ τὸ Θεὸ μὲ τὸν ἀγῶνα του καὶ μὲ τὴ χάρη καὶ δωρεά τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός ἔφερε τὴ βεβαιότητα τῆς πραγμάτωσης αὐτῆς τῆς κοινωνίας μὲ τὸ Θεό. Ἐν Χριστῷ καὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ ὁ ἀνθρώπος, πλέον, ἀποκαθίσταται στὴν ἀρχικὴ του θέση καὶ μάλιστα μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα, ἀφοῦ ἔχει πρότυπο καὶ συμπαραστάτη του τὸ Χριστό.

### **Ἡ σὺναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)**

Ἡ Ἐκκλησία θέλει ἰδιαίτερος νὰ τιμήσει τὴν ἡμέρα αὕτη τὴ συμβολὴ τῆς Θεοτόκου στό μεγάλο μυστήριον τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Μπορεῖ οἱ διάφοροι ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι τῶν ἡμερῶν νὰ ἀναφέρονται ποικιλοτρόπως στό



πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, ὅμως ἡ Ἐκκλησία θέλει ἰδιαίτερος, ἀμέσως μετά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, νά τιμήσει πρώτη ἀπό ὅλους τή Θεοτόκο Μαρία, γιατί αὐτή μέ τήν ἀπόλυτη ἀφιέρωσή της στό Θεό ἔγινε τό καθαρότερο παλάτι, ὅπου κατοίκησε ὁ Παμβασιλέας Χριστός. Ἡ Θεοτόκος δάνεισε τή σάρκα της, ὥστε μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά γίνει ἡ σύλληψη

τοῦ Χριστοῦ καί νά παρουσιαστεῖ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων αὐτό τό τέλειο πρότυπο τῆς ἐνώσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. Ἡ Θεοτόκος Μαρία εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τόν Θεό, ὥστε ὁ Θεός παίρνοντας αὐτό τό θεϊκό δῶρο, τήν Θεοτόκο Μαρία, νά μᾶς ἀνταποδώσει μέ ὑπεράνω κάθε νοητῆς σύλληψης καί κατανόησης Ἀντίδωρό Του, τόν Θεάνθρωπο Κύριο καί Σωτήρα, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

### **Ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ ἱεράρχου Βασιλείου**

Ὁ Κύριος καί Νομοθέτης δέχεται νά ὑποστεῖ ὁ ἴδιος περιτομή, προκειμένου νά φανερωθεῖ ὅτι εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος ταυτόχρονα. Ἰδιαίτερα τό δεύτερο, ὅτι δηλαδή εἶναι τέλειος ἄνθρωπος, τονίζεται καί μέ τή διαδικασία τῆς πράξης τῆς περιτομῆς ἀλλά καί μέ τήν ὑπακοή στό νόμο τοῦ Θεοῦ πού ὁ ἴδιος νομοθέτησε. Ἔτσι, δίδεται τό σαφές μήνυμα ὅτι ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπεράνω ὅλων καί ἀνθρώπων καί πραγμάτων.

Ἡ ἀποφασιστική ἔλευση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο θά ἔχει βέβαιο θετικό ἀποτέλεσμα γιά τούς ἀνθρώπους καί τή σωτηρία τους μόνο ἂν συνοδευτεῖ καί μέ παράλληλη ἀπό-



φραση ἀπόλυτης ὑπακοῆς στό νόμο τοῦ Θεοῦ, στίς εὐαγγελικές ἐντολές καί διδαχές, πού θά μᾶς παραδώσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τή διδασκαλία Του.

Ὁ Μέγας Βασίλειος μέ τή βιοτή καί τή διδαχή του «κατεκόσμησε τά ἦθη τῶν ἀνθρώπων», δηλαδή τά ἀνθρώπινα ἦθη ἔγιναν πιό ὁμορφα, ἀληθινά θεάρεστα μέ τήν ἅγια βιοτή του καί τό ἀπό πάσης ἀπόψεως ὑψηλό

παράδειγμα τοῦ Ἱεράρχου Βασιλείου.

Ἡ προσήλωση στό νόμο τοῦ Θεοῦ, ἡ ἔμπνευσή μας ἀπό τέτοια ἀξεπέραστα πνευματικά παραδείγματα, ὅπως ὁ Μέγας Βασίλειος, εἶναι ὅ,τι καλύτερο γιά νά ἐμπνευστοῦμε καί νά ἐνισχυθοῦμε στή νέα πορεία μας κατά τήν ἔναρξη τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2014, δεδομένου ὅτι τό ἐκκλησιαστικό ἔτος ἤδη ἔχει κάνει τήν ἔναρξή του ἀπό τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 2013.

### **Τά Ἅγια Θεοφάνεια**

Ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἶναι μία ἀναδίπλωση τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Κύριος δέχεται νά βαπτιστεῖ ἀπό τόν Ἰωάννη καί νά εἰσέλθει στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὥστε νά ἀγιάσει τή φύση τῶν ὑδάτων καί μέσω τῶν ὑδάτων ὀλόκληρη τήν Κτίση. Ὅπως τό νερό διατρέχει καί διαπερνᾷ ὅλη τήν κτίση, τό ἴδιο καί ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ πού ἐναποτίθεται στό νερό διαπερνᾷ καί ἀγιάζει ὀλόκληρη τήν κτίση. Τά Ἅγια Θεοφάνεια πρέπει νά ἐρμηνευτοῦν συνδυαστικά μέ τά Χριστούγεννα. Οἱ δύο ἑορτές μαζί, Χριστούγεννα καί Θεοφάνεια, ὀλοκληρώνουν τό μυστήριο τῆς



ἀναπλάσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως ὁλόκληρης, τῆς ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί τῆς κτίσης, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὑποπέσει μέ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων στή φθορά καί στό θάνατο. Οἱ ἑορτές αὐτές δείχνουν ὅτι εἶναι πλέον ἐξασφαλισμένη ἐν Χριστῷ ἡ ἀποκάθαρση τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί τῆς κτίσης καί μάλιστα αὐτό πραγματοποιεῖται μέσα στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή καί τή συμ-

μετοχή μας στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ βάπτισή μας στήν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας μᾶς καθαρίζει μέ τό λουτρό τοῦ ὕδατος καί τοῦ Πνεύματος καί ἡ συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μᾶς μεταβάλλει ἀπό ἀπλές ἀνθρώπινες ὑπάρξεις σέ ζωντανά μέλη τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεία Εὐχαριστία συνιστᾷ τόν πλέον «ἐμφανῆ» τρόπο τῆς μυστικῆς ἐνώσεώς μας μέ τόν Χριστό.

### **Σύναξη Ἰωάννου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ**

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής τοῦ Σωτῆρος εἶναι τό μεγαλύτερο πρόσωπο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί αὐτός πού συνέδεσε καί κατεύθυνε τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του, πού ἀνέμεναν τόν Μεσσία μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργο του εἶναι τεράστιο. Ἡ προσφορά του ἀνιδιοτελής. Τό τέλος του ἥρωικό. Ὅλη τήν πνευματική του ἐργασία τήν ἀπώθεσε μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ. Καί σφράγισε τήν ἀποστολή του μέ τό αἷμα

του̅ μαρτυρίου του, γενόμενος καί στον τρόπο του̅ τέλους του̅ επίγειου βίου του̅ πρόδρομος του̅ μαρτυρίου των Παθών καί του̅ θανάτου του̅ Χριστού. Ἐκτοτε παρέμεινε τό τέλειο πρότυπο ἀνιδιοτελοῦς ἐργάτου στό ἔργο του̅ Θεοῦ καί, ταυτόχρονα, ἀνθρώπου ἀποφασισμένου νά θυσιαστεῖ χάριν τῶν πεποιθήσεων καί τῶν κηρυγμάτων του. Κάτι περισσότερο ἀπό δίκαιος εἶναι ὁ ἔπαινος του̅ Κυρίου γιά τόν Πρόδρομο: «οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου του̅ βαπτιστοῦ» (Ματθ. ια', 11).



### **Συνδυαστική προσέγγιση τῶν ἑορταστικῶν μηνυμάτων του̅ Δωδεκαημέρου**

Ἄν θά ἐπιχειρούσαμε συνοπτικά καί συνδυαστικά νά προσεγγίσουμε τό ἑορτολογικό καί συνάμα ἑορταστικό θεολογικό καί πνευματικό νόημα τῶν ἑορτῶν του̅ «Δωδεκαημέρου», θά καταλήγαμε στά κάτωθι συμπεράσματα:

α) Ὁ Θεός ἔκανε τήν ἀκατανόητη, γιά τήν ἀνθρώπινη λογική, συγκατάβαση νά κατέβει ἀπό τόν οὐρανό, ἀπό τά ὕψη τῆς θεότητάς Του, καί νά ἐνδυθεῖ τήν ταπεινή στολή τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἐκανε τό ἀκατόρθωτο, γιά τόν ἄνθρωπο, νά ἐνώσει τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη φύση σέ ἓνα πρόσωπο, αὐτό του̅ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

β) Ὁ ἄνθρωπος, πλέον, δύναται νά ἐνωθεῖ διά του̅ Χριστοῦ μέ τό Θεό καί ὄχι μόνο. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα μπορεῖ νά γίνει κοινωνός τῆς ζωῆς του̅ Χριστοῦ καί νά ἀποκτήσει θεοείδεια, ἀγαθότητα καί χρηστότητα, ἀφοῦ κατά τόν Ἀπ.

Παῦλο: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλ. δ', 13).

γ) Μαζί μέ τήν ἐν Χριστῷ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δυνατή ἢ ἀνύψωση καί τῆς κτίσεως, τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπινων καθημερινῶν ἐνασχολήσεων. Ὅλα πλέον μποροῦν νά ἰδωθοῦν κάτω ἀπό τό πρίσμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ, «τά πάντα καί ἐν πᾶσιν Χριστός» (Κολ. γ', 11).

δ) Ἀφοῦ ὅλοι ἔχουμε, πλέον, ἐν Χριστῷ τή δυνατότητα νά κοινωνήσουμε μέ τό Θεό σημαίνει ὅτι ἔχουμε μία ἄλλη δυνατότητα κοινωνίας καί ἀνάμεσά μας ὡς ἀνθρώπων. Τώρα, πλέον, ὡς τέκνα τοῦ ἰδίου πατρός, τοῦ Χριστοῦ, γινόμαστε καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Του καί ἀδελφοί ἀναμεταξύ μας.

ε) Πρόδρομοι σ' αὐτό τό δρόμο τῆς ἀφιέρωσής μας στό Θεό εἶναι ἡ Θεοτόκος, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ δρόμος πού ἀνοιξαν αὐτά τά ἱερά καί θεοφόρα πρόσωπα μπορεῖ νά γίνει καί ὁ δικός μας δρόμος. Ἡ ἐπιτυχής ἐκβαση τῆς πορείας τους μπορεῖ νά ἐνθαρρύνει καί νά ἐνισχύσει καί τή δική μας πορεία καί προσπάθεια προκειμένου νά πετύχουμε τόν ἴδιο στόχο, τήν ἔνωσή μας μέ τό Θεό, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Κάτω ἀπό αὐτές τίς προϋποθέσεις, πού ἀναλύσαμε, θά εἶναι δυνατόν καί αὐτό τό «Δωδεκαήμερο» νά ἀφήσει ἀνεξίτηλα τά ἴχνη του ἐπάνω μας καί νά δικαιώσει ἔτσι τήν ὅποια ἀγωνιστική, χάριτι Θεοῦ, πνευματική προσπάθειά μας.

Πρωτοπρεσβύτερος  
Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης

«ΔΙΔΑΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Ἔκδοση Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης

Ἄνω Ἰλισίων

Τηλ. 210 7785742 - 210 7486181

email: [agmarin@otenet.gr](mailto:agmarin@otenet.gr)

Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014

• Ἀριθ. Φύλλου 190 • Ἔτος ΚΒ'

Ἵπεύθυνος Σύνταξης:

πρωτοπρ. Κων/νος Καραϊσαρίδης

Διανέμεται δωρεάν – Εἰσφορές δεκτές

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

**\* Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου**

9<sup>00</sup>-11<sup>00</sup> μ.μ. Ακολουθία Μ. Ωρῶν

**\* Τρίτη 24 Δεκεμβρίου**

7<sup>30</sup>- 9<sup>30</sup> π.μ. Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

**\* Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου**

6<sup>00</sup> - 9<sup>30</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία  
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

**\* 26/12, 27/12, 28/12**

7<sup>30</sup> - 9<sup>15</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία

**\* Κυριακή 29/12**

7<sup>30</sup> - 10<sup>30</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία



**\* Τετάρτη 1 Ἰανουαρίου**

7<sup>30</sup> - 10<sup>30</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου



**\* Παρασκευή 3 Ἰανουαρίου**

7<sup>30</sup> - 9<sup>30</sup> π.μ. Ὁρθρος - Ακολουθία Μ. Ωρῶν

**\* Σάββατο 4 Ἰανουαρίου**

7<sup>30</sup> - 9<sup>15</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία

**\* Κυριακή 5 Ἰανουαρίου**

7<sup>00</sup> - 10<sup>30</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία  
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Μ. Ἀγιασμός

**\* Δευτέρα 6 Ἰανουαρίου**

7<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου  
Μ. Ἀγιασμός

**\* Τρίτη 7 Ἰανουαρίου**

7<sup>30</sup> - 9<sup>30</sup> π.μ. Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία

