

ΠΑΣΧΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗ

Ἡδη βρισκόμαστε πολύ κοντά ἠς τή μεγάλη γιορτή τοῦ Πάσχα. Καί, βέβαια, γιά μᾶς τούς Ὁρθοδόξους τό Πάσχα εἶναι ἡ μεγαλύτερη γιορτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὅμως, τό ἐρώτημα εἶναι ἂν καταλαβαίνουμε τό βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς ἑορτῆς. Ἀπό τή μιά μεριά ἡ ἄγνοια καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἐμπάθειά μας ἐμποδίζουν νά καταλάβουμε σωστά τό θεολογικό καί πνευματικό νόημά της.



Τί σημαίνει Πάσχα;

Πάσχα σημαίνει στά ἑβραϊκά *διάβαση*. Καί πιά συγκεκριμένα, γιά τόν Ἑβραῖο, Πάσχα ἦταν ἡ θαυμαστή διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας. Δηλαδή, ὅταν οἱ Ἑβραῖοι μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί μέ ὁδηγό τόν Μωυσῆ ἀναχώρησαν ἀπό τήν Αἴγυπτο γιά τή χώρα πού τούς ἐτοίμασε ὁ Θεός, τότε στήν πορεία τους συνέβησαν πολλά θαυμαστά γεγονότα τά ὁποῖα φανέρωσαν, ἀφενός, τή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί, ἀφετέρου, τήν πρόνοια καί τήν ἀγάπη Του γιά τό λαό Του. Ἐνα ἀπό τά θαυμαστά γεγονότα πού ἔγιναν εἶναι καί ἡ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας.

Τό θαῦμα στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ὁ τρόπος πού «ἄνοιξαν» καί «ἐκλείσαν» τά ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας. Καί συγκεκριμένα, ὅταν ὁ Μωυσῆς χτύπησε μέ τό ραβδί του κάθετα τά ὕδατα, τότε αὐτά χωρίστηκαν στά δύο καί δημιουργήθηκε μία στεγνή λωρίδα διά μέσου τῆς ὁποίας πέρασε ὁ Μωυσῆς μέ τό λαό του. Ὅταν πέρασαν ὅλοι, τότε ὁ Μωυσῆς χτύπησε μέ τό ραβδί του ὀριζόντια τά ὕδατα καί ἡ θάλασσα ἐπανῆλθε στήν ἀρχική της θέση. Αὐτό τό γεγονός κάθε χρόνο οἱ Ἑβραῖοι τό γιόρταζαν μέ

πολλή προσήλωση καί συνέπεια καί ἔγινε τελικά ἡ μεγαλύτερη ἔθνικοθηρησκευτική γιορτή τους, τό γνωστό **ἐβραϊκό πάσχα**.

Ὅμως, αὐτό τό ἱστορικό γεγονός ἀπό τή ζωή τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ ἔχει τεράστια πνευματική καί συμβολική σημασία γιά τήν ἐποχή ἐκείνη καί παράλληλα μᾶς προσφέρει σταθερή βάση προβληματισμοῦ γιά τήν ἐποχή μας.

Πρῶτα πρέπει νά τονίσουμε κάτι πού γιά μᾶς σήμερα φαίνεται αὐτονόητο. Ἡ θαυμαστή αὐτή διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας γιά τούς Ἐβραίους δέν εἶχε ὡς συνέπεια μόνο τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ζυγό τῶν Αἰγυπτίων ἀλλά καί τό ξεκίνημα γιά μιά νέα πορεία στόν ἱστορικό βίο τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ μέ πολλές ἄλλες θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, μέ τελικό στόχο: **τή μοναδική καί παγκόσμιας σημασίας θεία ἐπέμβασή Του, δηλαδή τή θεία ἐνανθρώπησή Του**.

Τό χριστιανικό Πάσχα

Μετά ἀπό ὅσα ἀναπτύξαμε πιο πάνω μπορούμε νά καταλάβουμε καλύτερα τή σημασία τοῦ χριστιανικοῦ Πάσχα. Ἐτσι, μέ ὁδηγό τήν ἱστορική εἰκόνα ἀπό τό ἐβραϊκό πάσχα θά ἀναφερθοῦμε στή συνέχεια στό χριστιανικό μας Πάσχα.

Στή θέση, πλέον, τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ ἔχουμε ὀλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ σωτηρία πού προσφέρει ὁ Θεός ἀπευθύνεται ὄχι μόνο σέ ἓνα λαό, ἀλλά **σέ ὀλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα**. **Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, σάν ἄλλος Μωυσῆς**, παίρνει στούς ὠμους Του ὀλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, γιά νά τό ὁδηγήσει ἀπό τή **δουλεία τῆς νοητῆς Αἰγύπτου, πού εἶναι ἡ ὑποδούλωση στά πάθη μας, στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, στήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία**.

Αὐτή ἡ καινούρια σωτηριώδης πορεία τῆς ἀνθρωπότητας ξεκίνησε μέ τήν ἐνανθρώπησή τοῦ Θεοῦ Λόγου, συνεχίστηκε μέ ὀλόκληρο τό ἔργο τοῦ Κυρίου καί ὀλοκληρώθηκε ἰδιαίτερα μέ τήν Σταυρική Του Θυσία καί τήν Ἐνδοξη Ἀνάστασή Του καθώς καί μέ ὅσα ἐπακολούθησαν, ὅπως ἡ Ἀνάληψη

καί ἡ ἀποστολή τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὥστε ἡ Ἐκκλησία Του νά συνεχίσει τό ἔργο Του.

Ἀπό τή θυσία τοῦ Χριστοῦ καί πέρα μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων, ὅλα τά ἀπελευθερωμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς δηλαδή, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἔχουμε τό δικαίωμα ἀλλά καί τήν ὑποχρέωση νά γιορτάζουμε τήν ἐν Χριστῷ ἀπελευθέρωσή μας γιά νά τιμᾶμε τόν Ἐλευθερωτή μας Χριστό καί νά κατανοοῦμε καλύτερα τό νόημα τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χάρισε. **Αὐτό εἶναι τό Πάσχα τοῦ χριστιανοῦ.**

Τό προσωπικό μας Πάσχα

Τώρα, πλέον, μπορούμε νά καταλάβουμε τί σημαίνει γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς ἡ μεγάλη γιορτή τοῦ Πάσχα, στήν ὁποία μᾶς προσκαλεῖ ἡ ἀγιωτάτη Ἐκκλησία μας καί μᾶς προετοιμάζει μέ τόση ἐπιμέλεια ὅλο αὐτό τό διάστημα τῆς ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ὁ Κύριος πού μέ τήν Ἐνανθρώπηση, τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του ἀγίασε καί δόξασε τήν ἀνθρώπινη φύση Του, προσέφερε καί συνεχίζει νά προσφέρει αὐτή τή δυνατότητα καί σέ μᾶς. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί ἕως τή συντέλεια τῶν αἰώνων ὅλοι, ὅσοι ἀκολουθοῦν πιστά τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί ἐντάσσονται συνειδητά καί ἀγωνιστικά στό πνευματικό - θεραπευτικό πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας, γιορτάζουν ἀληθινά, κατά μίμηση τοῦ Χριστοῦ καί μέ τή βοήθεια καί τή χάρη Του, τό δικό τους προσωπικό Πάσχα, δηλαδή τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί μάλιστα ἀληθινά!

Εἶθε καί ἐμεῖς νά ἀναστηθοῦμε μαζί Του. Ἀμήν.

Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης