



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2019

Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς πλησιάζουμε στά Χριστούγεννα, καθώς ἐτοιμαζόμαστε νά έορτάσουμε τήν ἔορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, νά ζήσουμε τό μυστήριο τῆς ἄπειρης συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ, ή Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά προετοιμαστοῦμε μέ κάθε τρόπο. Νά προετοιμαστοῦμε ὥστε ό ἔορτασμός νά μήν είναι κοσμικός, ἀλλά πνευματικός, νά μήν παραμείνει ἐπιφανειακός, ἀλλά νά ἀγγίξει τήν καρδιά μας καί νά ἀλλοιώσει τήν ὑπαρξή μας.

Ο Απόστολος Παῦλος θά μᾶς ύπενθυμίζει πάντα ὅτι ό Χριστός «ἐπτώχευσε πλούσιος ὡν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β' Κορ. 8,9). Ἐνῶ ἦταν πλούσιος, ἔγινε πτωχός, γιά νά γίνουμε ἑμεῖς οἱ ἀνθρωποι πλούσιοι μέ τήν πτωχείᾳ ἐκείνου. Αὐτό τό ἀκατάληπτο μυστήριο καλούμαστε νά τό προσεγγίσουμε μέ πίστη, μέ ἀπλότητα, μέ γνησιότητα, μέ ἀγάπη.

Ἡ ἀγάπη αὐτή δέν είναι μιά θεωρία. Βιώνεται μέσα ἀπό τίς σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας. Η ἀνιδιοτελής, θυσιαστική ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς μας, ιδιαίτερα γιά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, μᾶς καθιστᾶ ἱκανούς νά πλησιάσουμε τόν σαρκωθέντα Θεό.

Κάθε χρόνο, αὐτές τίς ήμέρες, ή Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά θυμηθοῦμε τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Νά ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσκληση τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, ό όποιος διεξάγεται στίς ἐνορίες τῆς Ιερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Αθηνῶν. Οἱ ἐθελοντές καί οἱ ἐθελόντριες τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας, τούς όποίους προκαταβολικά συγχαίρω καί εὐχαριστῶ γιά τήν προσφορά τους, θά κτυπήσουν τήν πόρτα σας καί θά ζητήσουν τήν συμβολή σας.

Μέ τά ἔσοδα τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης στηρίζεται κυρίως τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἐνορίας. Τά ἐνοριακά συσσίτια, οἱ ἐνοριακές Στέγες Γερόντων καί ἡ κάθε εἰδους προσφορά στούς ἔχοντες ἀνάγκη.

Παράλληλα ἐνισχύεται τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Αρχιεπισκοπῆς μας σέ κεντρικό ἐπίπεδο. Οἱ Μονάδες Φροντίδας Ήλικιωμένων, οἱ Βρεφονηπιακοί μας Στάθμοι, τά Ιδρύματα γιά παιδιά μέ νοητική ὑστέρηση, τά Κοινωνικά Φαρμακεῖα, ό χωρος διανομῆς ρουχισμοῦ, τά

Προγράμματα Στήριξης ἀστέγων, ή Κοινωνική μας Υπηρεσία καί τόσα ἄλλα. Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, μέσα στή χρονιά πού πέρασε ἐγκαινιάστηκαν καί λειτούργησαν καί νέες κοινωνικές δομές τῆς Αρχιεπισκοπῆς: Τό πρότυπο Κέντρο Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Στήριξης «Ο Ἅγιος Πορφύριος» στό Δήλεσι, οἱ δύο νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης τοῦ Ιδρύματος Κόκκορη γιά ἀνθρώπους μέ νοητική ὑστέρηση στόν Βαρνάβα Αττικῆς καί ἡ δεύτερη μονάδα τῆς Στέγης Κατακοίτων Γερόντων στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Αχαρνῶν. Γιά τήν χρονιά πού ἔχεται προγραμματίζεται σύν Θεῷ ἡ λειτουργία δύο νέων Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν, ἀλλά καί ἄλλων κοινωνικῶν δομῶν.

Μέ ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ προχωροῦμε. Καλούμαστε ὅλοι νά συμβάλλουμε στίς προσπάθειες αὐτές. Νά ύπερβοῦμε τούς ἔαυτούς μας. Νά κάνουμε ἓνα ἄνοιγμα πρός τούς ἀδελφούς μας. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά ζήσουμε τά Χριστούγεννα. Νά βιώσουμε τήν παρονοσία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἀνάμεσά μας. Είναι κάτι πού σᾶς τό εὔχομαι μέ τήν καρδιά μου.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Αθανά<sup>τος</sup> Σταύρος

